



## Het vrije woord meldt zich

Kijk dan naar deze prent: wat je ziet is een hermetische tekst, ook nog van een schrijver die overduidelijk een haast journalistieke boodschap heeft (aantonen hoe volgens hem de werkelijkheid in elkaar zat tijdens de communistische dictatuur). En dan ineens opent die woordenstroom zich ruw. De tekst wijkt uiteen, een onaangename dwaalgast met een scheve kop en een dichtgeslagen oog manifesteert zich. Hij wil overduidelijk iets zeggen. Je voelt dat het vervelend wordt, dat wat-ie zegt pijn gaat doen. Maar hij is met geen macht tegen te houden. Hij *moet* zich uiten, met alle adjectieven die ik hierboven al noemde: schurend, ongeremd, confronterend, etc.

Joost van der Vaart 2019